



Taalvrijwilliger worden?

Maar liefst 1 op de 9 volwassen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heeft grote moeite met lezen en schrijven. Dat zijn 1,3 miljoen laaggeletterden. Dit zijn zowel mensen met Nederlands als 2^e taal als mensen met Nederlands als moedertaal. Daarbij hebben ook veel mensen moeite met het spreken en verstaan van Nederlands. Deze taalachterstand zorgt voor sociale uitsluiting en minder kansen op de arbeidsmarkt.

Wat zoeken we?

Als taalvrijwilliger kun je het verschil maken in iemands leven. Met een paar uur vrijwilligerswerk per week geef je iemand de kans om zijn of haar taalvaardigheid te verbeteren. Vind je het leuk om met taal en mensen te werken? Beschik je over inlevingsvermogen, geduld en flexibiliteit? Beheers je de Nederlandse taal goed? Dan is dit misschien wel iets voor jou!

Taalhuis Oosterschelde zoekt vrijwilligers voor uiteenlopende taalactiviteiten bij diverse organisaties. Op dit moment zijn we op zoek naar taaldocenten die het leuk vinden een groepje anderstaligen te begeleiden tijdens een informele taalles. De taallessen worden 1 maal per week gegeven aan ouders van kinderen op een basisschool. Je krijgt uiteraard de nodige ondersteuning om goed voorbereid te werk te gaan.

Wat vragen wij van je?

- Je hebt affiniteit met de Nederlandse taal.
- Je hebt interesse in de doelgroep.
- Je bent digitaal vaardig.
- Je kunt zelfstandig werken.
- Enthousiasme om anderen te motiveren de taal te leren.
- Ervaring met lesgeven is een pré, maar niet noodzakelijk.
- Je bent wekelijks een aantal uur beschikbaar.

Wat levert het op?

Als taalvrijwilliger haal je voldoening uit het begeleiden van mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Daarnaast ontvang je een passende training en begeleiding van een professionele NT2 docent.

Word je enthousiast van deze vacature?

Neem dan contact op met het Monique van Kol. (projectleider Taalhuis Oosterschelde)

m.vankol@bibliotheekoosterschelde.nl